

Midden In De Winternacht

Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom speelt gij niet
Laat de citers slaan,
blaast uw fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom danst gij niet
Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Zie reeds staat de morgenster, stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister
Die ons weldra op zal gaan,
herders blaast uw fluiten aan
Laat de bel bim-bam,
laat de trom rom-rom
Kere om, kere om, laat de beltrom horen
Christus is geboren!